



Lieve vrienden, familie, donateurs en geïnteresseerden.

Allereerst een heel gelukkig 2012 gewenst!

Met trots en blijheid kunnen we vertellen dat Casa Esperanza sinds april vorig jaar geopend is! 17 kinderen wonen in Casa Esperanza. Daarnaast komt er een aantal andere kinderen van de school voor dagopvang en huiswerkbegeleiding.

Veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief!



Casa Esperanza feestelijk geopend!

Op 16 april was het zover! De feestelijke opening van Casa Esperanza. Alle kinderen, ouders, opa's en oma's en dorpsgenoten waren uitgenodigd. Ook kwam er hooggeëerd bezoek: namelijk de burgemeester van Achocalla. Iedereen had zich ingezet om er een mooie dag van te maken. De kinderen die in Casa Esperanza wonen, hielpen met het opruimen en versieren van hun huis en lieten hun huis zien aan hun vrienden van school. Ouders en dorpsgenoten maakten prachtige grote bogen versierd met traditionele doeken, bloemen en spandoeken.

Er was een grote muziekbond. Alle kinderen en dorpsgenoten stonden op het plein voor de school. Papito Alejandro, mamita Marleen, Gladys en Elske werden door alle mensen begroet en versierd met bloemen, kransen, hoeden, doeken etc. Daarna liepen ze met z'n allen door alle poorten naar Casa Esperanza. Daar was een podium gebouwd en kwam er een programma vol dans, muziek, speeches, gedichten en liederen. Hierna mochten Marleen en Elske bij de laatste poort een lint doorknippen en een fles champagne kapot slaan voor Pachamama (Moeder Aarde) en werd er ook champagne gedronken. Toen was het huis officieel geopend en gingen ze met z'n allen alle ruimtes langs om ze te bekijken en in te wijden.



Na de inwijding ging het feest tot 's avonds laat door. De vrouwen uit het dorp hadden eten gemaakt. Al het eten lag in doeken op de grond waar gezamenlijk uit gegeten werd. De band maakte vrolijke muziek. Er waren lekkere hapjes en drankjes. De mensen praatten en dansten en de kinderen speelden en renden vrolijk rond. Het was een geweldig openingsfeest waarbij de mensen samenkwamen!

(Het gehele verhaal + meer foto's staan op: <http://elskeinbolivia.waarbenjij.nu>)





De eerste maanden

De kinderen beginnen hun draai te vinden in Casa Esperanza. Elke dag staan ze op, ontbijten samen en gaan dan naar school. Na school eten ze met z'n allen een almuerzo (lunch) en helpen erna met de afwas of maken hun kamer schoon. De middag en de avond zijn gevuld met huiswerk, speeltijd en gezamenlijke activiteiten. Marleen en Alejandro hebben elke donderdag een filmavond ingeroosterd en wisselen met activiteiten. Zo hebben ze pas de 'sportweken' gehad waarin elke week een andere sport beoefend werd.

Marleen vertelt

Het schooljaar zit er hier bijna op en daarmee ook de eerste 8,5 maand van Casa Esperanza! Wat is er veel gebeurd in die periode en we kunnen met trots verkondigen dat Casa Esperanza echt een thuis is geworden voor de kinderen hier in Uypaca en ook voor ons. Terwijl de kinderen hier al woonden werd er nog hard gewerkt aan de beerput, de afvoer van de keuken, het plaatsen van beschermijzers voor de ramen, het plaatsen van een hek om het huis goed te kunnen afsluiten en de wasplaats. Volgend schooljaar willen we graag de watertank, kas, kippenren en werkplaats realiseren.



Met de kinderen hebben we dit jaar vooral heel veel aandacht besteed aan het zich thuis voelen in Casa Esperanza en aan de omgangsvormen in huis: het respectvol met elkaar en met de spullen omgaan en ook dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het verantwoordelijkheidsgevoel is duidelijk toegenomen, de kinderen voelen zich vrijer en ze zijn ook gewend aan de structuur na schooltijd: lunchen, taken in huis doen, huiswerk maken en daarna alle tijd om te spelen. Want naast alles wat we de kinderen graag willen bijbrengen en leren, hebben we ook vooral veel plezier met ze! We spelen heel veel het kaartspel Uno, de kleinsten zijn dagelijks druk met duplo, we kijken iedere week een filmpje, er wordt gevoetbald en gebasketbald, we maken af en toe een kampvuur, luisteren muziek, dansen en tekenen en er wordt veel gelachen. Wij genieten erg van de verschillende karakters van de kinderen en van de ontwikkeling die we bij een ieder hebben gezien in de afgelopen maanden.

Over 3 weken wordt het schooljaar afgesloten en nemen we met een gezamenlijke lunch afscheid van de kinderen, ouders en schoolraad. Om vervolgens in februari de poort van het internaat opnieuw te openen en de kinderen weer te mogen ontvangen, wederom een thuis te mogen bieden. We willen iedereen in Nederland heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage en steun, voor het mede mogelijk maken van deze start van Casa Esperanza."

Groeten uit Uypaca, Bolivia

Alejandro en Marleen.

(Lees de verslagen van Marleen op haar weblog: marleenopreis.waarbenjij.nu !)

Samenwerking Wilde Ganzen!

In 2012 werken we samen met stichting de Wilde Ganzen om een aantal concrete zaken te realiseren. In ieder geval de aanschaf van een waterinstallatie bij Casa Esperanza!

Bij een aantal acties zal Wilde Ganzen 55 % van de opbrengst erbij doen!

Kijk voor meer informatie over de Wilde Ganzen op: www.wildeganzen.nl



Casa Esperanza krijgt er in februari een inwoner bij!

Marleen en Alejandro verwachten een kindje! Marleen is in februari uitgerekend. Marleen en Alejandro zien het helemaal zitten om het kindje in casa Esperanza op te voeden. De kinderen van Casa Esperanza zijn erg enthousiast! Bestuurslid Astrid gaat begin februari naar Bolivia om in het huis te helpen en vrijwilligster Froukje van den Heuvel komt begin maart in het huis helpen en Alejandro en Marleen ondersteunen!



Bedankt!

Stichting Esperanza Bolivia heeft de afgelopen maanden weer veel steun gehad. Dankzij jullie hebben de kinderen in Casa Esperanza plezier en kansen.

We danken van harte:

- Alle (maandelijkse) donateurs!
- Alle mensen die giften gestort hebben!
- Stichting de Parabool (Hierover in de volgende nieuwsbrief meer!)
- Lijstenmakerij Henk Drupsteen – Zuidwolde
- Wajong groep UWV Rotterdam
- De plus supermarkt – Zuidwolde
- Gemeente de Wolden
- Jeugdcollectanten Sleeuwijk (met extra dank aan Esther van Andel)
- De Customer Connection uit Amersfoort
- Super de Boer Hollak uit Zelhem (binnenkort Jumbo Hollak)
- Basisschool de Horizon uit Lelystad
- Tineke van der Vliet. Zij gaf een feest ter ere van haar 60e verjaardag. Als cadeau vroeg ze een bijdrage voor Esperanza Bolivia! De grote opbrengst heeft ze gedoneerd! Een deel hiervan zal gebruikt worden voor de aanschaf van een computer voor Casa Esperanza!
- Mevrouw van der Meer uit Enschede. Zij maakt kaarten die ze verkoopt voor Esperanza Bolivia!

Kerstmarkt Pierson school

Op 22 december was Esperanza aanwezig bij de kerstmarkt van de Ds JL Piersonschool in Hengelo Gld. Dit is de oude basisschool van bestuurslid Karin en zij heeft op de woensdag ervoor de kinderen van de school enthousiast gemaakt en ingelicht. Een beetje uitleg over het project en over hoe de kinderen in Bolivia leven. De kinderen hadden per klas dingen gemaakt om te verkopen, zoals kerststukjes, raamhangers en muffins. Na een gezamenlijke kerstviering met alle ouders op het plein was de kerstmarkt geopend. Ook Esperanza had een kraampje met Boliviaanse spulletjes, waar veel kinderen een aandenken hebben gekocht. Bij deze bedankt voor de gezelligheid, het enthousiasme en de samenwerking!

Charity Dinner door de Welpen van scoutingclub Pieter Maris uit Ede

De begeleiding en de welpen van scoutingclub Pieter Maris hebben zich enorm ingezet voor Esperanza Bolivia! Zij hebben op 10 december een charity dinner georganiseerd. Het was een geweldige avond! De kinderen hadden de ruimte mooi Boliviaans versierd met o.a. prachtig ontworpen placemats over Bolivia. Er waren zo'n 80 mensen die allen 3 gangen geserveerd kregen! Tussen de gangen door waren er kleine toneelstukjes van de welpen, waar ze uitbeelden wat wij doen; kinderen opvangen, hoe Bolivia eruit ziet; beren, krokodillen, hoe het er op de markt aan toegaat; een beer die een lama probeert te slachten. Circus Boliviaaaaaaaa, waar een lama verdween en weer terug getoverd werd. De kinderen waren geweldige obers!

Ook de leiding en andere vrijwilligers hadden zich enorm ingezet en waren druk bezig in de keukens en met de gasten en de kinderen. Erg mooi en bijzonder! We willen iedereen die geholpen heeft en met name de leiding en de welpen enorm bedanken! Zij hebben met elkaar ruim € 750 euro opgebracht voor Esperanza Bolivia!



Foto's: Peter & Christine Mulder



Aankomende Acties

De opbrengst van deze komende acties gaat naar Stichting Wilde Ganzen die 55% van het eindbedrag er aan toe zal voegen voor de aanschaf van een watertoren+waterinstallatie bij Casa Esperanza en mogelijk de opknap van een groentekas of terreinwagen

Hoop Doen geven

Op zaterdag 21 januari 2012 organiseert de Stichting Esperanza Bolivia een gezellige benefietdag in Lelystad. Om je bijdrage te leveren aan een spetterend hoge opbrengst hoef je alleen maar jezelf te trakteren.

Je krijgt namelijk de kans om mee te doen aan één of –nog leuker- twee workshops.

De workshop Mindfulness word gegeven door Anita Keesman. De workshop creatief schrijven word gegeven door Astrid Pol. Tevens wordt er gezorgd voor een heerlijke lunch en worden er in de pauze spullen verkocht. De gehele opbrengst gaat naar het project.

Voor meer informatie: mail naar info@esperanza-bolivia.com

Benefietconcert van De Plusband in de Hazeburg te Ermelo

Op vrijdagavond 23 maart wordt er een benefietavond gehouden voor Esperanza Bolivia in café de Hazeburg in Ermelo! Jo Jo Leon, alias Joop van Leeuwen verzorgt vanaf 8 uur zuid Amerikaanse muziek. Daarna treedt de bekende Ermelose Plusband op.

Dit wordt een avond die je niet wil missen dus zet het vast in je agenda! Meer informatie volgt!

Heldenrace

Wij gaan mee doen aan de Heldenrace in Amsterdam op 8 juli! De Helden Race is een multicharity fondsenwervend evenement dat in 2012 in Nederland zal plaatsvinden in 3 steden. Deelnemers wandelen of rennen 6 km en zamelen, door middel van hun persoonlijke fondsenwervingpagina, minimaal 300 euro in voor het goede doel. Wil jij op 8 juli 6 km hardlopen voor Esperanza Bolivia? Neem dan contact met ons op of kijk op heldenrace.nl!



Wordt donateur!

Wij zijn op zoek naar vaste donateurs zodat wij onze maandelijkse lasten van het kinderopvanghuis kunnen waarborgen.

Ben je nog geen donateur en zou je dat willen worden?! Daar zouden wij heel blij mee zijn! Voor bijv € 5,- of € 10,- in de maand zou je de stichting en onze 17 kinderen heel erg helpen! Het voordeel van Stichting Esperanza Bolivia steunen is dat wij een kleine stichting zijn en al het geld ook rechtstreeks ten goede komt aan de kinderen! zie: <http://esperanza-bolivia.nl/doel/doneren> of onderaan deze brief voor ons rekeningnummer.

Doordat er voor ons bankkosten verbonden zijn aan automatische incasso's, willen wij u vragen zelf naar de website van uw bank te gaan en de overschrijvingen te regelen.

Uiteraard zijn eenmalige bijdrages ook van harte welkom!





Amigo worden!

Het is ook mogelijk om van een kind amigo te worden! Kijk op onze website hoe dat moet.

Scholen?

Mocht u een school kennen die geïnteresseerd is om een actie voor Esperanza Bolivia te doen, dan horen wij dat graag! Wij hebben materiaal voor het houden van een sponsorloop of een klusjesactie. Als u andere ideeën heeft, is dat natuurlijk ook mooi! Wij komen dan voorafgaand aan de actie een presentatie geven en we laten een Bolivia hoekje en een lesta achter met Boliviaans materiaal; muziek, kleding en lesideeën.

Heeft of kent u een bedrijf dat zou willen sponsoren

Wij zoeken bedrijven die structureel maandelijks of eenmalig een bedrag zouden willen sponsoren. Ken je een bedrijf dat geïnteresseerd zou kunnen zijn? Laat het weten, dan sturen we onze financieringsaanvraag met meer informatie.

Ander idee?

Heb je een ander idee voor een actie of wil je je inzetten voor Stichting Esperanza Bolivia? Ideeën zijn altijd welkom!

Nawoord

Bedankt voor uw interesse! Alle donateurs erg bedankt voor jullie steun! Mede dankzij hebben Boliviaanse kinderen hoop op de toekomst!

54. 22. 38. 632 t.n.v: **Stichting Esperanza Bolivia** te Zwolle.

Stichting Esperanza Bolivia is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat wil zeggen dat u uw giften kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapbelasting en dat wij ook geen belasting hoeven te betalen over uw giften of donaties!

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, ze zijn altijd welkom! U kunt mailen naar:

info@esperanza-bolivia.com

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:

www.esperanza-bolivia.nl



Of wordt vrienden met de stichting op facebook:

Stichting Esperanza Bolivia

Namens het bestuur van Stichting Esperanza Bolivia: Elske van de Glind.